



De laatste mens die Jezus op aarde hielp, was een crimineel..

Missie Gevangenzorg Nederland

Gevangenen helpen is misschien niet het eerste waar u aan denkt als u een goed doel wil steunen. Toch valt het oog van Jezus juist op 'grote zondaren'. In de Bijbel wordt Jezus een Vriend van tollenaars en zondaren genoemd. Het was spottend bedoeld. Maar voor de christelijke gemeente is dit een reddend woord. Hij rechtvaardigt juist overtreders en brengt herstel.

Crimineel

En is het niet bijzonder dat de laatste mens die Jezus tijdens zijn leven op aarde hielp, uitgerekend een crimineel is die het meest erge op z'n geweten heeft.

In de kern zijn we zelf geen haar beter en mogen we dankbaar zijn als Hij ons bewaart voor grote zonden. We weten en belijden dat alleen Gods genade redt.

Geloven in herstel

Gevangenen bezoeken is één op één een opdracht van Jezus aan Zijn volgelingen (Mattheüs 25). Gevangenzorg Nederland brengt dat dagelijks in praktijk. We zijn kind aan huis in de Nederlandse gevangenissen.

Het mooie van ons werk is dat gevangenen zélf bij ons aankloppen. Niemand dwingt hen.

We bezoeken hen en gaan daarmee door nadat ze vrij zijn. Want dan komt de moeilijkste tijd. Volhouden van je goede voornemens en vechten tegen de verleiding van het gemakkelijke en grote geld. Of lastige situaties uitpraten in plaats van uitvechten. Meer dan 650 collega's van ons doen het werk onbetaald. Deze vrijwilligers zijn gigantisch belangrijk voor gevangenen om te geloven dat een nieuw leven ook voor hen echt mogelijk is.

Wij geloven in herstel. Criminaliteit mag niet het laatste woord hebben, want barmhartigheid wint het van het oordeel (Jacobus 2).

Ondersteun ons werk en onze missie onder gevangenen!



Wij geloven in en werken aan herstel



Met gevangenen praten we over verantwoordelijkheid nemen voor je delict. Dat doen we in de SOS Cursus: Spreken Over Slachtoffers, Schuld en Samenleving.



Samen met de gevangene zoeken we in de cursus arbeidsoriëntatie welke talenten hij heeft en welke baan bij hem past.



Ook tbs-patiënten kunnen een beroep doen op onze vrijwilligers, voor een gesprek, een wandeling of een spelletje. Een belangrijk moment van exclusieve aandacht.



Onze vrijwilligers gaan bij de gevangene op bezoek. Echte aandacht kan een stimulans zijn om te kiezen voor een leven buiten de criminaliteit.



Voor achterblijvende familieleden hebben onze vrijwilligers een luisterend oor, ze denken met hen mee en bieden steun.



We zijn er ook voor de kleine kinderen. Gevangenen kunnen voor hun jarige kind een cadeautje aanvragen. Onze vrijwilligers brengen het bij het kind thuis. Welkomme aandacht van de ouder in de gevangenis.

“Je weet niet wat het is om vast te zitten. Je bent alles kwijt. Je hele leven. Dat er dan een vrijwilliger naar de bajes komt om met je te praten... Mijn kinderen kwamen niet eens. Je beseft niet hoeveel impact dat op me heeft gehad!”

- Jens, een drugs crimineel die in de gevangenis tot verandering kwam.

“Ik snapte niks van de theorie over lassen. Mijn vrijwilliger Adrie ging met mij het hele boek beetje voor beetje door in een taal die ik begrijp. Zonder de hulp van Adrie had ik deze diploma's nooit gehaald. Mijn diploma's hebben me gered. Zonder die diploma's had ik geen lasser kunnen worden en had ik nu geen werk gehad..”

- Joey behaalde dankzij de begeleiding van onze vrijwilliger in de gevangenis zijn lasdiploma's.

Draag ook bij aan herstel!

Uw bijdrage is onmisbaar voor ons werk onder gevangenen.

Contact

Marianne Bruning
Relatiemanager kerken
m.bruning@gevangenzorg.nl
06 131 822 77

Gevangenzorg Nederland
IBAN NL61INGB0006391416
BIC INGBNL2A
gevangenzorg.nl